

Roskilde Fjords
Kajakklub
Brinchhjemmet
Strandvejen 18
Veddelev
4000 Roskilde



Sommer 2016

En mindeværdig 40 års fødselsdag	2
Torden og Lynild	3
Klubtur til Svendborg Sund Camping	6



En mindeværdig 40 års fødselsdag.

Det var herligt solskin og vindstille, da jeg lørdag den 4. juni ved middagstid cyklede ned til kajakklubben. Rotøjet lå klar i tasken bag på cyklen, for med dette vejr ville det da være tåbeligt at snyde sig selv for en rotur. I takt med at jeg fik det varmere og varmere, skiftede fokus dog, så den sidste kilometer kredsede mine tanker mere og mere om den kolde øl, jeg kunne få til receptionen.

Da jeg stillede min cykel, var det tydeligt, at mange andre havde fået den gode idé at komme til klubbens fødselsdag. Så det tog lidt tid, inden jeg nåede frem til baren og fik beslaglagt en herlig kold pilsner. Flertallet af de 30-40 gæster var selvfølgelig klubmedlemmer; men jeg fik hurtigt øje på formanden for Grundejerforeningen og formanden fra Roskilde Frømandsklub. Efter at have sundet mig lidt med en tår øl, kunne jeg konstatere, at der også var repræsentanter fra Sejlklubben, Surferklubben og Kajakforbundet til receptionen.

Borgmesteren og hendes bedre halvdel kom også forbi for at hilse på. Det var tydeligt at Joy nød udsigten, vejret og det gode selskab, så da Finn P tilbød hende rundvisning, slog hun straks til. Den næste halve time blev alt fra dykkerklubben til kajakhuset på havnen vist frem. Da mange lige kiggede forbi til et glas og en grillpølse, inden de skulle videre til andre arrangementer, er det meget svært at vide præcis, hvor mange gæster, der havde været forbi, da den officielle reception sluttede ved 14.30 tiden.

Lige inden roturen blev grisen, som vi skulle have til aftensmad, oversprøjtet med porter. Det skulle ifølge de to grillmestre give ”pattegrisen” en god smag. Da de to mestre højt og hellig lovede, at den ville være færdigrillet om 3 timer og med en garanti fra John T om, at vi trykt kunne efterlade klubhuset og ølreserverne i deres varetægt, tog vi alle ud at ro.

Redaktøren mindes ikke tidligere at have set det skønne skue af 23 kajakker, der roede ud af havnen i samlet flok. I tre af kajakkerne sad der begyndere, som på denne skønne eftermiddag fik deres første tur over fjorden. Efter en herlig tur rundt i Kattinge Vig med mange gode fotomuligheder, blev der lidt kaos med de mange både, der kom i havn og alle de roere, der lige skulle have snakket færdig.

For at undgå køen i badet tog redaktøren sig lige en Classic inden badet; men da John T og et par andre også havde fået den samme gode idé, måtte jeg ud i en feberredning med en bajer mere inden badet.

Da redaktøren endelig kom ud af badet, konstaterede han at en del af de 23 roere var taget afsted til andre aftaler. Til gengæld var der duk-

ket en hel del andre op, heriblandt den Gamle Redaktør, klubbens æresmedlem, Willy.

Der var mere end rigeligt mad og vin, så på et tidspunkt var jeg ved at nå der til, hvor jeg dårligt kunne rokke med ørerne. Men heldigvis havde Marlis og Susanne arrangeret en lille overraskelse med præmiering for frivillig indsats. For instruktørernes vedkommende var præmien en personlig rokasket med navn i en farve, der matchede deres kajakker, og der blev ikke sparret på læbestiften i forbindelse med uddelingen af de tilhørende kindkys.

Tilbage er der kun at sige tak til arrangørerne for en meget vellykket fest. Det var lykkedes jer at bestille det perfekte vejr til en havefest, vindstille og en behagelig temperatur. Jeg er overbevist om, at deltagerne hyggede sig og nød aftenen, det var i hvert fald meget få, der gik hjem inden midnat.

Personligt kan jeg blive lidt bekymret over formandens holdning om at ”Det var en fantastisk opvarmning til vores 50 års fødselsdag...”. Jeg var først hjemme ved halv fire tiden og lå brak til mandag morgen.

Karl

Torden og Lynild

Da jeg Sankthans aften cyklende til klubben viste sommervejeret sig fra den blide side og da jeg stod på listen som instruktør var der selvfølgelig ingen tvivl om at aftenen skulle starte med en rotur. Vinden var som sædvanlig i øst, hvilket den har været på næsten alle instruktions aftener, så holdet kendte ruten og jeg fulgte bare efter som bagtrop. På vej ned mod havnen så vi et vikingskib ro ud og sætte sejl, inden det fortsatte nordpå for at slutte sig til strømmen af både der skulle ud og nyde synet af sankthansbålene langs fjorden. Yderst på molen ved vikingskibshavnen var fire gutter ved at rigge fyrværkeri til, så selv om der ikke var aktivitet med skibe ind og ud af havnen vi undlod at kikke ind.

Vel tilbage i klubben rykkede vi bordende en halv meter mere ind under halvtaget for at komme til at sidde lidt mere i læ for vinden, der nu var drejet så den kom fra en mere vestlig retning. Da alle havde fået bænket sig med klubsalaten og egne grillbøffer, bemærkede vi at bålende på den anden side af fjorden var startet usædvanlig tidligt. Alle de mørke skyer med torden og lynild vi kunne se over bag Kattingevig, havde tydeligvis fremskyndet bålene og nu gjaldt det tilsyneladende bare om at få ild på inden det blev for

vådt. En halvtime senere ramte uvejret helt bogstavligt undertegnede, da vinden pludselig sendte kaskader af vand indunder halvtaget og ned af ryggen på dem der sad yderst. Finn P afviste et forslag om at rykke bordene længere ind med ordene ”Det er ikke kun salaten der blæser af tallerken”. Evakueringen af de 20 deltagere forløb hurtig og effektiv, men i kampens hede havde folk bare sat sig på den første og bedste plads. Den nye bordplan udløste en del moro og mens uvejret bragede løs udenfor steg hyggen voldsomt.

Efter en times tid begyndte det at lysne så meget at vi igen kunne skimte fjorden, så Finn P begyndte at finde tørt brænde frem. Da vi lidt efter stod ude ved vore eget lille Sankthansbål begyndte de både der havde været ude for at ”nyde” aftenen at dukke frem af regn disen. Pludselig fik vi øje på vikingeskibet, som nu i strid modvind langsomt kom roende, efter nogen til fik de dog hjælp da de fik en trosse over fra museets motorbåd. Vi forstod og besvarede besætningens jubelbrøl da trossen var monteret og slæbturen til Roskilde begyndte.

Fyrværkeriet fra vikingeskibshavne lød meget svagt oven på aftenens torden og lynild, træerne tog udsynet så der var ikke meget at se oppe fra klubhuset. Da det stadig småregnede undlod de fleste at gå ned ad skrænten for at få frit udsyn. Heldigvis var det blevet tørvejr da jeg cyklede hjem igen.

Karl

Forsidebilledet er knipset af redaktøren i forbindelse med 40 års jubilæet hvor blandt andet borgmesteren var forbi for at hilse på. De 4 fugle unger er stjålet fra Finn R billedserie fra jubilæet og som aftenen forløb, forstår jeg til fulde deres bekymrede ansigtsudtryk.

Som det ses på side 5 lykkede det Finn R at fange nogle af de 23 kajakker i havnen og på vej over fjorden i et herligt rovejr. Nederst på siden har redaktøren skudt de to læbestift indsmurte instruktører efter kasket overrækelsen på Tåsinge turen. På det sidste foto, fra maj, er Eva godt i gang med at lokke redaktøren med tilbage til gadekæret. Redaktøren i gang med bladet →





Klubtur til Svendborg Sund Camping 17.-19. juni.

Vejrudsigten havde i flere dage lydt på øseblæseregnvejr fra vest i weekenden, så jeg læssede det tunge grej i bilen inden jeg kørte på arbejde om fredagen. Vejrudsigten og stemningen var dog noget bedre da jeg efter arbejde kørte ud til Tom, som sammen med diverse stole, borde og køletasker skulle køre med mig til Tåsinge. Med 4 biler og 8 klubmedlemmer på havnen gik det ved fældes hjælp hurtigt med at få læsse 12 kajaker og 2 toere.

Humøret i bilen sank lidt da regnen ramte os mellem Nyborg og Odense, det lignede det øseblæseregnvejr metrologerne havde talt om. Heldigvis lysnede det efterhånden som vi kørte nedad Svendborgmotorvejen og inden vi krydsede Svendborgsund var det blevet solskin og det havde tydeligvis ikke regnet på Tåsinge. Da både Tom og undertegnede kunne genkende vejen, klubben var på Vindebyøre Camping i august 2010, fandt vi nemt ned til campingpladsen der i mellemtiden har skiftet navn til Svendborg Sund Camping. Vi nåde lige op i kiosken, for at få lavet badekort og betale for opholdet, inden Finn og Hanne dukkede op. Da vi gik tilbage til bilerne kom Finn og Marlis, mens den fjerde bil med kajaker lod vente på sig. Kevin og Yvonne der havde Klaus nåde faktisk at komme inden Aksel efter en sightseeing tur til Valdemarslot dukkede op med Frederik og Mikkel.

Turens første og største regnvejr indfandt sig heldigvis først da alle teltene var blevet slået op og den nåde dårlig nok at gøre alle telte våde inden det igen blev tørvejr. Der var således ikke de store problemer med at få tilberedt den medbragte aftensmad på grillen, eller som i mit tilfælde koge vand i den medbragte Jetboil, hælde vandet i en pose, røre rundt og vente 10 minutter. Det betød at jeg havde god tid til at smage på den medbragte kokkerødvin og skåle med de andre kokke, inden jeg kunne sætte mig med min rensdyrgryde.

Der var en god stemning i Toms mobile klubhus og udover rødvinen blev det da også til et par kopper kaffe med flødeskum og andet godt. Henad midnat begyndte enkelte klubmedlemmer at få svært ved at blive siddende på de medbragte camping stole, hvorfor de valgte at trække sig tilbage til deres telte. Ved tre tiden var Tom og undertegnede helt sikre på at vi havde medbragt de bedste campingstole.

Efter morgenmaden bar vi kajakerne ned til vandet og med en solid sydvesten vind op gennem sundet var der kun en fornuftig

plan, langs kysten mod Valdemarslot. I Troense roede de ambitiøse hastig videre, men vi andre nød udsigten og kikkede på sejlbåde, inden vi fortsatte til Valdemarslot. På tilbageturen mødte vi nogle kajakroere fra Troense Kajakklub, men da havde nogle introroere med på turen blev det kun til en meget kort snak. Lige inden Troense blev vi mødt af et par store flotte sejlskibe, som desværre første hejsede sejl lidt længere ude. Til gengæld havde vi glæde af det flotte syn af en tremaster med, sejl flere gange på resten af turen. Vi så selvfølgelig også veteranskibet M/S Helge, der om sommeren sejler i rutefart fra Svendborg til Valdemar Slot. Da vi var tilbage ved campingpladsen synes Marlis, Yvonne og undertegnede at vi lige ville nape en kilometer mere til de 10 vi havde roet. Så med kajakspidsen mod vind og bølger roede vi de 500 m op til den næste pynt, efter et hurtigt kik rundt om hjørnet bestemte vi os for at vende om. Marlis og mig fik hurtig med et rutineret drej til venstre ind mod kysten, mens Yvonne valgte at dreje til højere! Det betød at hun endte et pænt stykke fra land i nogle temmelig store bølger. Heldigvis var hun bedre til at ro i sidebølger end hun selv var klar over, så vi kunne nøjes med opmuntrende tilråb.

Efter frokost rodede vi igen mod Valdemarslot, dvs. jeg nåede kun til Troense da jeg havde lovet Kevin, der havde bøvl med hånden, at passe på Seje Yvonne. For at samle appetit til aftensmaden roede jeg lige til Troense igen og fulgte dem der havde været ved Valdemarslot hjem. Resten af eftermiddagen gik med at sidde i solen, drikke rødvin og snakke med de andre der ikke var på aftenmads holdet.

Aftensmaden smagte herlig og hvis I lover ikke at sige det til nogle af mine dykkervenner, gælder der også for broccoli-salaten. Ideen med at vi til dessert skulle lave pandekager over bål var rigtig god, men der er nok behov for at vi øver os noget mere i at vende dem i luften. Luften var i øvrigt fuld af måger, men de var kun interesseret i at fange de oldenborrebiller der sværmede oppe ved trætoppene. Det havde tydeligvis været en god og hård dag for allerede lidt over 12 kunne jeg sammen med Tom konstatere at vi havde de bedste stole.

Efter morgen maden så jeg at Marlis, Hanne og Yvonne stod lidt for sig selv og tiskede. Men jeg havde dog ikke gættet at det var overrækkelsen af instruktør kasketten til Klaus og Mikkel de var ved at planlægge. Inden hjem turen roede vi selvfølgelig til Valdemarslot, så jeg ende på omkring 30 km og vil i øvrigt takke for en god klubtur.

Karl

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailen til: karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale. Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

På RFK.'s hjemmeside: www.roskildekajakklub.dk kan læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love, kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv. Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Roskilde kajakklubs kontonummer i Nordea:
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

Kajakaktiviteter

20.august: Kanojak Trim på Esrum sø. Så er de mulighed for at forbedre sidste års præstation (sidste, næstsidste og tredjesidst).

2-4. September: Klubtur til Silkeborg Vandrehjem // Mulighed for at ro Tour d Guden å som er 3. september, eller bare have en god rigtig rar weekend tur med roture, skovture og alt andet godt. Vi har reserveret 3 stk 4 sengs værelser. Hold øje med opslag i klubben.

1. Oktober: Deadline for indlæg til næste nummer af klubbladet. Hvis redaktøren ikke modtager indlæg fotos eller lignende bliver næste nummer et dykkerblad.

Ved du, at klubben har en mailingliste, hvor der informeres om aktiviteter i klubben, og hvor du selv kan komme med forslag? Hvis du ikke allerede står på listen, så kan du tilmelde dig hos Finn Roer, finn-roer@hotmail.com